



Protestantse gemeente Onder de Wieken

Zondag 17 mei 2026

Kleur: Wit

Voorganger:	mevr. Marian Knetemann uit Antwerpen
Ouderling van dienst:	Addie de Bree
Organist:	Connie van Hermon
Koster:	Leen Dieleman
Video Wall:	Nelly Mol

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar mevrouw Nieuwelink in Sluiskil en naar de heer Sjaak Basting in de Irisstraat.

Bij de komende dienst

Zondag 24 mei Pinksteren, dienst om 10.00 waarin ds. Janos Schellevis hoopt voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor KIA Zending Cuba

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.



Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat.

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de kinderen en de Vredeskaars worden aangestoken

Intochtslied: 'In de veelheid van geluiden'
Lied 283 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

Kyriegebed

Genadeverkondiging

Glorialied: 'Alle eer en alle glorie' Lied 305

Dienst van de schriften

Kinderlied Zegenliedje - Opwekking Kids, lied 263

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

Gebed bij de opening van de Schrift

Profetenlezing: Ezechiël 39: 21 – 29 Lector: Ko Dieleman

Zingen: 'God heeft het eerste woord' Lied 513

Evangelielezing: Johannes 17: 1 – 13

Zingen: 'Zoekend naar licht hier in het duister'
Lied 1005

Overweging

Meditatieve muziek

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven bestemd voor Stichting de Hoop

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.



Gebeden dankgebed – voorbede – stil gebed –
Afgesloten met het gezamenlijk zingen van
'Onze Vader in de hemel'

Lied 1006

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'
Lied 416

(zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegen

Afgesloten met gezongen 'Amen' Lied 431c

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk & Pastoraat

**Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris**

Komende weken:

Dinsdag 19 mei: Open Kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
Welkom!

Woensdag 20 mei: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

Dinsdag 26 mei: Groene Ontmoeting – Met zorg gekleed

Met Theanne Boer; duurzame schrijfster over kleding
Aanvang 19.30 uur
Zie verder onder 'Mededelingen'

Woensdag 27 mei: Ook Hoek houdt van schoon!

Opruimen van zwerfafval. Vertrek om 13.00 uur vanaf de kerk.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Graag zelf handschoenen meenemen,
voor grijpers en vestjes wordt gezorgd.
Na afloop, rond 14.30 uur is er koffie of thee en tijd om na te praten.
Alle gevonden flesjes en blikjes worden bij de supermarkt ingeleverd.
Van de opbrengst worden spullen voor in het Geven- en nemenkastje
gekocht.

Mededelingen:

Gebruik je stem!

Na de actie van het luiden van de klok voor de gewortelde kinderen vraagt het Kerkasiel in Kampen of we nu onze stem ook laten horen via een postkaart. Schrijf een persoonlijke kaart aan Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink, en 17 kaarten gericht aan de 17 woordvoerders Asiel en Migratie. De kaarten zullen beschikbaar zijn in ons kerkgebouw en wij zorgen dat de kaarten uiterlijk 31 mei binnen zijn in Kampen.



Lege blikjes en flesjes

Zondag 24 mei is het weer mogelijk om lege flesjes en blikjes in te leveren. Na het opruimen van het zwerfafval (woensdag 27 mei) worden deze ingeleverd bij de Plus. Hiermee wordt de opbrengst voor het Geven- en nemenkasje aangevuld.

Groene ontmoeting met Theanne Boer – dinsdag 26 mei

Hoe iemand zich kleedt, was in Bijbelse tijden al belangrijk en dat speelt ook in ons leven zo'n 2000 jaar later, een grote rol. Dat kleren de man (en zeker de vrouw) maken is iedereen wel duidelijk. In de avond van de *Groene Ontmoeting* gaat het over onze kleding. In de Bijbel staat dat we ons geen zorgen moeten maken over wat je aantrekt, maar dat moeten we ons in onze tijd juist wel. Om allerlei redenen die toen nog niet speelden. Theanne Boer komt ons daarover vertellen en gaat met ons in gesprek. Theanne houdt zich al heel lang bezig met het thema duurzaamheid op allerlei vlakken, met name in relatie tot geloof en Bijbel. Ze bespreekt met ons hoe je in deze tijd tóch met zorg gekleed kunt gaan.

Orgelconcert in Axel

Op D.V. zaterdag 23 mei hoopt Everhard Zwart een orgelconcert te verzorgen in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kerkdreef in Axel.

Aanvang 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur.

Entree € 10,00, tot 14 jaar gratis.

Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende websites :

www.everhardzwart.nl en www.orgelmuziekterneuzen.nl

'Etty' Zesdelige dramaserie, vanaf zaterdag 6 juni op NPO 2

Etty Hillesum (Middelburg, 1914 – Auschwitz, Polen, 1943) schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog dagboeken vol met persoonlijke inzichten en reflecties op de wereld vol terreur om haar heen.

Met behulp van therapeut Julius Spier, haar mentor én geliefde, maakt ze een ingrijpende verandering door. Hoe houd je hoop en betekenis vast in een tijd vol angst en onderdrukking?

Deze fictieserie is geïnspireerd op *Het verstoorde leven*, een bundeling van dagboekfragmenten van Etty Hillesum. Het verhaal verbindt verleden en heden met elkaar en laat zien hoe Etty's zoektocht en indrukwekkende observaties ook vandaag de dag betekenis geeft.



Deze zesdelige dramaserie ETTY, gebaseerd op het leven van de Joodse schrijfster Etty Hillesum die in 1943 in Auschwitz werd vergast, is vanaf zaterdag 6 juni wekelijks om 22.40 uur te zien op NPO 2 en in één keer te streamen op NPO Start.



Protestantse gemeente
Onder de Wieken te Hoek



**Met Theanne Boer,
duurzame schrijfster over kleding**

Dinsdag 26 mei | 19:30 uur

In de kerk van de Protestantse gemeente
Onder de Wieken, Langestraat 6, Hoek

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

www.p.o.hoek.nl

Actuele informatie over de
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek
is te vinden op www.pknhoeek.nl of op Facebook

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden
(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website
www.gelovenindedelta.nl

